





In dankbaarheid herdenken we het leven van

## **Pater Jef Martens ss.cc.**

Jef werd geboren op 8 augustus 1933 in Meersen. Op 24 september 1954 trad hij toe tot de congregatie van de heilige Harten. Op 6 september 1959 werd hij priester gewijd.

Jef heeft zijn leven in dienst gesteld van het volk van Mozambique. Hij wilde het leven van die mensen verbeteren in de overtuiging dat je zo kunt getuigen van een barmhartige en meelevende God.

In die tijd was het volk verwickeld in een bevrijdingsoorlog en daarna in een burgeroorlog. Jef stond altijd aan de kant van de mensen die het meest te lijden hadden onder zo'n oorlog. Hij trok zich vooral het lot aan van de vrouwen en kinderen. Voor hen heeft hij heel veel georganiseerd zodat ze zichzelf konden helpen.

Jef heeft enige tijd het land verlaten om te kunnen vertellen over de gruwelijke massamoorden. Hij heeft toen onder andere gewerkt in Portugal,

Tanzania en Zambia voor Afrikanen en vluchtelingen uit Mozambique. Overal bleef hij consequent in zijn keuze voor de armen. Na de vredesakkoorden keerde Jef weer snel terug naar zijn mensen, naar zijn tweede vaderland.

Als je partij kiest maak je vrienden en vijanden. Het was soms erg moeilijk voor hem. Tot het einde toe heeft hij zich met hart en ziel ingezet voor wat hij zag als zijn zending in Mozambique.

De laatste jaren heeft Jef veel afgezien met zijn gezondheid. Door de goede verzorging van zijn vrienden in Beira heeft hij lang terug kunnen vechten. We zijn hen namens Jef en de congregatie veel dank verschuldigd.

Op 11 januari 2014 heeft hij de strijd moeten opgeven. Hij is rustig gestorven. Een groot missionaris is van ons heengegaan. Moge de Heer hem nu belonen met rust en vrede voor al zijn zwoegen en zorgen.

Op donderdag 16 januari is hij begraven bij zijn medebroeders in Dondo.

Familie Martens  
Bunderstraat 145  
6231 EJ Meerssen

Congregatie van de H. Harten  
Laan der Continenten 11  
4847 DG Teteringen